

Klosterjungfrun eller Den försvarslösa

från Västergötland

Ahlström nr 142

The image shows a musical score for a song. It consists of four staves of music in a single system. The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 2/4. The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes. The lyrics are: "Så li - ten jag var, jag miste min mor, snart fader min de buro till gra - ven Mitt endaste arv var sorgen så stor, mitt stöd det blev tig-ga-re - sta - ven, Och lin-den bär löv och löven falla av och vå-ren klär al-la gröna sko - gar".

Så li - ten jag var, jag miste min mor, snart fader min de
buro till gra - ven Mitt endaste arv var sorgen så stor, mitt
stöd det blev tig-ga-re - sta - ven, Och lin-den bär löv och
löven falla av och vå-ren klär al-la gröna sko - gar

Utskrivet av Stefan Lindén 101116

1. Så liten jag var, jag miste min mor,
snart fader min de buro till graven
Mitt endaste arv var sorgen så stor,
mitt stöd det blev tiggarestaven,
- Och linden bär löv och löven falla av
och våren klär alla gröna skogar -

KLOSTERJUNGFRUN eller DEN FÖRSVARSLÖSA

1. Så liten jag var, jag miste min mor,
snart fader min de buro till graven
Mitt endaste arv var sorgen så stor,
mitt stöd det blev tiggarestaven,
- Och linden bär löv och löven falla av
och våren klär alla gröna skogar -

2. Så växte jag upp, gick bygden omkring
att söka bröd och tjänst utåt vägen
men tiggarens bön är vanskeligt ting
och rikmansgård vid klippan belägen

3. Och var har du men, var har du försvar,
så ropade med vredesmod en stämman
Försvarslös jag är och döda mor och far
och under himlen blå är jag hemma

4. Så förde de mig till fånghuset in,
där mötte mig en man med tre nycklar
Då var hon ej mycket glader i sinn,
försvarslösa tiggareflickan

5. Och när som jag kom till Uppsala stad,
där mötte mig tre underliga rätter
Den ena var hunger, den andra var törst,
det tredje var sömnlösa nätter

6. Så likna de mig vid fågeln på kvist,
som ensam sitter klagande i lunden
Gud nåde den så de sina har mist
och sitter med sorgen bebunden

7. Men prästen, som i det fångahus var,
han sade, aldrig glömmer jag de orden
Den fattiga har i himlen en far,
försvarslös är ingen på jorden
- Och linden bär löv och löven falla av
och våren klär alla gröna skogar -

Från Västergötland